

## Hi geliefde creatieveling!

Deze “journal jumpstart” geeft je suggesties om jouw creatieve momenten in de bijbel een boost te geven. Zo kan je snel opstarten en het thema creatief gaan ontdekken.

Ik kijk ernaar uit dat de tijd die jij gebruikt om met deze serie aan de slag te gaan, je steeds opnieuw herinnert dat jouw God de overwinning behaald heeft!

Onze God vecht voor jou en mij. Wij hebben geen afwachtende God, maar een Vader die door zijn Zoon de overwinning voor ons behaald heeft.

God staat aan jouw kant.

In welke strijd jij je ook bevindt, God wil voor jou strijden, met Hem zul je triomferen over je vijanden. Ontdek hoe je vol vertrouwen en met nieuwe moed achter God kan aangaan in de strijd!

## -XXX- Els Hartog.

Deel met #biblejournaljumpstart.  
#BJJoverwinning





Lees *2 kronieken 20*.

Noteer voor jezelf vijf punten/  
bijbelverzen die je raken.



## Van U is alle macht en kracht

Lees:

- + 2 Kronieken 20: 1-9
- + Mattheüs 6:9-15

Josafats gebed begint met het uitdrukken van zijn vertrouwen in God. Hij erkent dat alleen God het volk kon redden. Wij hebben een almachtige God! In iedere situatie mag jij je troosten met Zijn beloften.

Zo mag je bidden naar Gods wil en je richten op Gods kracht in plaats van op je eigen kracht.

Zoek eerst het koninkrijk van God. Want van Hem is alle macht en kracht!

Luistertip;

- + Our Father - Bethel
- + In de hemel is de Heer (stichting Ecovata)





## Brainstorm

Welke plaatjes komen in je op als je denkt aan macht, kracht en overwinning?



## HELP. Wat moet ik doen?!

"We weten niet wat we moeten doen"

Lees

+ 2 Kronieken 20: 12

+ Psalm 145:18-19

Wat moet je doen als je niet meer weet wat je moet doen? Soms kun je overmand worden door het leven. En zijn er situaties waar jij je geen raad mee weet. Je weet niet hoe je verder moet in je relatie, je weet het niet meer als opvoedende ouder, je weet niet hoe je die familiecrisis kan oplossen, je weet niet hoe je om moet gaan met het slechte nieuws dat de dokter bracht...

Breng je hulpeloosheid zonder schaamte bij God.

God baant voor jou een weg door de woestijn. God kan verandering brengen in de meest hopeloze situatie!. Geloof in een God die redt.

Luistertip:

+ Even if - Mercy me





## Strijd

In welke situatie zit jij op dit moment  
waarin jij niet weet wat je moet doen?



## Ik kijk omhoog

"my eyes are on you"

Lees

- + 2 Kronieken 20: 12
- + Psalm 121

Als je om je heen blijft kijken, is het makkelijk om verslagen te worden. Richt je blik omhoog!

Als je gericht bent op je omstandigheden zou je uit evenwicht kunnen raken. Je verliest je focus, omdat de dingen die om je heen gebeuren je nooit de hoop of kracht kunnen geven waar je naar op zoek bent.

Kijk omhoog!

God is jouw hoop. Hij heeft een ongelofelijk plan voor jou en mij. Hij kent het pad waar je op loopt en weet wat jij nodig hebt.

Luistertip:

- + Ik hef mijn ogen - opwekking 640
- + I lift my eyes up - Brian Doerksen





## *Pelgrimslied*

Schrijf een stukje van de songtekst van het pelgrimslied uit psalm 121 op.





## The battle is not yours

"De Heer zal voor u strijden"

Lees

+ 2 Kronieken 20: 15

+ Exodus 14:14

Ga je zelf ploeteren en strijden? Ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Of geloof je in Gods genade, zijn onverdiende gunst?

Misschien voel je je in het nauw gedreven, net zoals de Israëlieten die klem zaten tussen de Rode zee en het leger van de Farao. Misschien zie je jezelf omsingeld door vijanden net zoals bij Koning Josafat.

Josafat en Mozes leefden nog onder het oude verbond. Jezus kwam met een nieuw verbond. Hij kwam met genade, Jezus streed voor jou. Je mag rusten in Zijn overwinning.

Wees vastberaden om God te vertrouwen. En blijf zeggen: "God strijdt voor mij, ik ben meer dan een overwinnaar"



schrijfo opdracht



10

lees *Romeinen 8:37*

Schrijf het vers hieronder op



## Blijf gewoon staan

"take your position"

Lees

- + 2 Kronieken 20: 17
- + Efeziërs 6:1-10

Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt, doemen er bedreigingen op? Zou je willen wegrennen of juist weerstand willen bieden? Gebruik je geloofsoog.

Sta even stil. Blijf gewoon staan. Bedenk wie jij bent. Je bent een geliefd kind van God. En Hij wil dat je leert om bij Hem tot rust te komen in de identiteit die Hij je gegeven heeft. Dat is een plaats van rust.

Wat jij nodig hebt vind je bij Hem. Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.

Luistertip:

- + Be still - Hillsong
- + Rust - Reyer





## Rust in genade

Trek de quote hieronder over.

Geloven is  
standhouden

IN DE OVERWINNING DIE  
JESUS BEHAALD HEEFT.

Strijden is  
volharden

IN DE RUST DIE GODS  
GENADE HEEFT GEBRACHT.

(Willem de Vink)



## 100% geslaagd

Lees

- + 2 Kronieken 20: 20
- + Spreuken 16:3
- + 2 Korinthiërs 5:7

Wij hebben allemaal dezelfde basisbehoeften – het verlangen om geliefd, aanvaard en gewaardeerd te worden. God kan gewoon niet meer van je houden dan Hij al doet. Hij is liefde. Maar jij kunt er meer van ontvangen, er meer van voelen en er meer van ervaren. Hoe meer je het gelooft, hoe meer je beseft dat jij geaccepteerd bent. Je ontdekt dat het altijd Gods verlangen is geweest dat jij Zijn kind bent..

Jij bent 100% geslaagd, maar ook je plannen zullen slagen.

Geloven is vertrouwen. Vertrouwen op God. Vertrouwen op de dingen die nog komen en nog niet zichtbaar zijn. Bij ons leven op aarde en alle plannen die we maken, gaat het om leven met Hem vanuit geloof.

Luistertip:

+Hier is mijn hart Heer. - opwekking 802





lees *Efeziërs 1:3-11*

Schrijf een dankgebed op.



## Zingend naar de overwinning

Lees

- + 2 Kronieken 20: 21
- + Handelingen 16:25-28
- + Efeziërs 5:18-19

Wat mij betreft het hoogtepunt van het verhaal. Een groep zangers die voor een leger uit, op weg naar een levensgevaarlijke situatie, uitbundig God eren!

De zangers in deze verhalen hebben geleerd dat een lied tot God meer is dan een antwoord op zijn genade, maar dat het een wapen in geestelijke strijd is. De vijanden van God raken in verwarring als geliefde kinderen van God zingen.

Soms is de enige oplossing in het leven een eenvoudige. "Als je in een diep dal zit, zing dan!" Eigenlijk durf ik je deze oplossing bijna niet aanreiken, omdat ik jouw dal niet ken, maar Paulus en Silas zaten diep, en zij zongen een lied.

Luistertip:

- + This is how I fight my battles - Upperroom





*this is how I fight my battles*

Schrijf (herhalend) de twee regels van de lyrics van dit lied op.





## Eeuwig duurt uw trouw

Lees

- + 2 Kronieken 20: 21
- + Psalm 136

Zessentwintig keer achter elkaar lees je in de psalm “eeuwig duurt zijn trouw!”. Eeuwig dat is morgen, volgende week, volgend jaar, maar ook inclusief vandaag.

Ook voor vandaag -in alles wat er op je pad gaat komen- is God er met zijn trouw, genade, goedheid, vriendschap en liefdebewijs.

Als het tot je doordringt dat door al die Bijbelverhalen en door heel de schepping heen steeds opnieuw Gods genade voor jou beschikbaar is, dan ga je vanzelf zingen. Jouw adem vult zich dan met zijn muziek, kleur, glans! Zing je lied. Leef je leven omgeven met Zijn heerlijkheid.

Luistertip:

- + Forever – Chris Tomlin.





## Beracha (dankdat)

Vier de overwinningen in jouw leven en in die van anderen. Noteer je dankpunten. Schrijf je eigen lied, zing! .

.

